



Met dank aan Lies Metternich, die de route speciaal voor Mierlo Magazine samenstelde, inclusief fotografie.

Fietsroute

'Mysterie rondom de Venus van Mierlo'



30
km

START: VVV servicepoint, Hotel 't Anker, Vesperstraat 8 in Mierlo.

1. Vanaf Hotel 't Anker: Vesperstraat en 1e weg links Bisschop van Mierlostraat
2. 1e weg rechts, Neerakker, voorrangsweg (VRW) rechtdoor en splitsing rechts aanhouden, Sanghorst
3. Kruising links, Hr. De Heuschweg splitsing rechts aanhouden, Trimpert
4. Einde rechts, Aardborstweg en meteen links, Heezerweg
5. Viaduct over en rechtdoor fietspad volgen. Strabrechtse heide



Rechts zie je een parkeerplaats, meteen links bij het infobord is een smal wandelpadje dat leidt naar het bosgebied met de vennen Meerlomeer, Sloopjesven en Grootven. Een uniek wandelgebied waarin volgens een van de verhalen de steen met de Venus van Mierlo (zie pag. 8-9) gevonden zou zijn. Wij fietsen echter door en zien links van ons het Kiezelveen, een van de vele vennen op de Strabrechtse heide.

6. Bij tafel en banken ga je rechts het bospad in, houd bij splitsing links aan en einde rechts (wordt smal pad)

De Geschiedenis van het Kruisbeeld

In 1929 werd de strijd aangeboden tegen de Bolsjewieken, vanwege de godsdienstvervolgingen in de Sovjet-Unie. In korte tijd werden overal in de Brabantse dorpen kruisbeelden langs de weg opgericht. De eerste werd in maart 1929 tussen Helmond en Deurne geplaatst. Negen maanden later waren er al 19 kruisbeelden gewijd en 30 kruisen in bestelling, onder andere voor Geldrop.

Op een foto (1932) van een boerderij aan de Mierloseweg is een kruisbeeld te zien, omstreeks 1965 is de boerderij gesloopt en het kruis verplaatst naar de huidige plek langs de A67. In 1965 werden de eerste initiatieven ontwikkeld om te komen tot het corpus voor die verplaatsing. Initiatiefnemer was één van de vrijwilligers van de Geldropse ecclesiagroepen, met name Joop Biemans. Het corpus werd gekocht van een vriend van Joop uit Zwolle. Dit corpus is in 1929 gemaakt en heeft tot 1996 in de (toen afgebroken) St. Michaëlkerk in Zwolle gehangen. Vandaaruit is het naar deze plaats gebracht. In 1981 is het door de Geldroppenaar Chris Derksen gerestaureerd. Vrijwilligers zorgen sindsdien voor het onderhoud.

7. We volgen de weg naar rechts en bij splitsing rechts het viaduct over, Strabrechtseheideweg
8. Vlak voor eerste woningen links fietspad, einde rechts en meteen rechts, Mackenziestraat
9. Eerste weg links, bocht in weg volgen tot aan hoge flat en rood fietspad aan de linkerzijde flats volgen, Waleweinlaan
10. Op de t-splitsing van het fietspad rechts, onder brug door en 3e Y-splitsing rechts aanhouden, Queensvenpad
11. Einde rechts, Goorstraat en rood fietspad blijven volgen tot in het bos, Sluisstraat
12. Eerste (verharde) weg links, VRW oversteken LET OP !!!!! Rederijklaan
13. Eerste pad rechts, Spechtlaan en op kruising rechtdoor, Eksterlaan

VERVOLG Z.O.Z.



Fietsroute

'Mysterie rondom de Venus van Mierlo', vervolg



30
km



Je komt nu in het bosgebied van het voormalige lustoord 'Molenheide', thans Bospark 't Wolfsven. Een tweede versie uit het verhaal over de Venus van Mierlo is dat de steen met de schaars geklede dame hier, langs de weg van Mierlo naar Geldrop, gevonden zou zijn. In 2012 is op een gedeelte van dit terrein het vakantiehôtel Heppie gebouwd; een accommodatie waar kinderen uit heel Nederland die – om wat voor reden dan ook – niet onbezorgd kind kunnen zijn, even heerlijk kunnen ontspannen en spelen. Op 20 juni van dat jaar verrichtten René en Natasja Froger de officiële opening.

14. Einde weg links, St. Catharinaweg – Luchen. Einde weer links en brug over, Broekstraat (Beschermd Dorpsgebied)
15. Derde weg links (ri. Nuenen) Vaarleseweg. Spoor over en na ± 350 m. bevindt zich links en iets verderop ook rechts van de weg Het Geboortebos.

Het Geboortebos

Op 3 december 2002 is door stichting Boomfeestdag in Mierlo gestart met de aanplant van het derde geboortebos in de provincie Noord-Brabant. Het bos werd geopend door de Prinsessen: Laurentien, Marilène en Annette, die voor de vier Koningskindjes, Eloise, Anna, Lucas en Annabella een Koningslinde hebben geplant.

Leo Lenssen uit Mierlo weet veel over het geboortebos. Hij vertelt vaak dat niemand zich toen realiseerde dat de prinsessen als vertegenwoordigers van het huis van Oranje op een historische plek stonden: nagenoeg op dezelfde plek waar een paar honderd jaar geleden eerder de prins van Oranje grond had.

Uit het zogenaamde maatboek uit 1792 blijkt dat 'den Heere Prince van Oranje' enkele percelen in Vaarle in eigendom had. Op een kaart uit 1717 staat op die plaats een 'huisplaats' aangegeven. Of er daadwerkelijk een huis is gebouwd, is niet bekend. Wel zijn er aanwijzingen dat er een gracht was. De grond is al lang niet meer van Oranje. Maar feit is wel dat het Mierlose Geboortebos, bij de plaatselijke bewoners meer bekend als prinsessenbos, een mooie Oranje-historie heeft.

16. Eerste weg links > Vaarle, in bocht rechts, Schoutse vennen. Einde weg links = grindpad
17. Spoor over en rechts fietspad links v/d weg Langhei
18. Eerste verharde weg links, Huufkes einde weg links Gulbergen en in bocht rechtdoor.
19. Rechtdoor fietspad tussen rood-wit hek volgen, bij splitsing rechts over terrein De Gulbergen.
20. Einde weg links, Vamweg en tweede brug naar rechts, Oudvensestraat
21. Bij rotonde rechtdoor, Prel. Brantenstraat en splitsing links aanhouden, Dorpsstraat
22. Einde tocht bij VVV servicepoint aan de Vesperstraat

